

Zwijgen is Zilver, Spreken is goud

Echte winters, koude en de honden

Sneeuw witte Samoedjen

Guus zijn leven, de Sledehondensport gevonden

Guus zijn leven kenmerkte diepe dalen

Met zijn sterke wil vocht hij zich terug

Vond in Nancy zijn ware, nimmer zou hij weer verdwalen

De nieuwe baan op het lijf geschreven

Op zijn schoof waren ze dol op hem

Met hulp van Carel, deze klas zou nog wat beleven

De nieuwe woning en zelfs twee Samoedjen

Grootse plannen bouwen aan een nieuw geluk

Toen werd Guus ziek, kanker onder de leden

Ondanks diverse cemo's zette hij Grollo 08 op de kaart

Met Lance & Tevka, duopenotti team racen door de bossen

Zijn arts verklaarde hem voor gek, maar dit genot was hem alles waard

Guus, echtgenoot, vader, bestuurder, predikant, Leraar, Musher en vriend

Wij die je liefhebbers zullen je intens missen

Jouw laatste tocht was zwaar, maar als deze longtrail musher straks aankomt

is er eindelijk de rust die jij verdient

*Met heel veel bewondering en respect voor zijn kracht en doorzettingsvermogen,
is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van onze man en vader*

Guus Glastra

12 - 11 - 1955

† 06 - 07 - 2009

Nancy

Carel

Anatovka

Irkujem

Correspondentieadres:

Meppelrade 249, 2544 XR Den Haag

*Op maandag 13 juli 2009 zal er een kerkdienst plaatsvinden in de remonstrantse kerk gelegen aan de
Laan van Meerdervoort 955 te Den Haag om 12.00uur. Waarna de crematieplechtigheid plaats zal
vinden in crematorium Ockenburgt aan de Ockenburghstraat 21 te Den Haag om 13.45uur.*

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van het crematorium.

Indien u wilt preken kunt u dit opgeven bij Nancy via 06 26 80 88 65